



# MARANATHAKERK

## Giessenburg PKN gemeente



### **NB Zondag 26 mei 2024**

Vandaag zondag 26 mei gaat in de morgendienst Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel voor.

Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Adam de Goei en gospelkoor Chananja.

### **Volgende week zondag 2 juni 2024** gaat in de morgendienst onze eigen predikant

Ds. Y. Pors voor.

We hopen deze zondag met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Adam de Goei.

### **Collecte zondag 26 mei**

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke evangelisatie.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

### **Bloemen**

De bloemen van zondag 26 mei gaan met onze hartelijke groeten naar Petra Schreuders.

De bloemen worden weg gebracht door Janny van Harten.

### **Geloofskracht**

Natuurlijk gaan gesprekken steeds vaker over afscheid en loslaten. Hoe laat je een gemeente achter? Dan moet ik wel eens denken aan koning Omri van het noordelijke rijk, ver na koning Salomo. Hij heeft in politiek opzicht zoveel goeds gedaan voor (noordelijk) Israël dat schrijvers uit die tijd Israël ook wel het land van Omri noemen. Zo stichtte hij bijvoorbeeld de hoofdstad, Samaria en bracht hij hernieuwde vrede tussen het zuidelijke rijk Juda en zijn eigen noordelijke deel.

En toch was het niet genoeg en hebben we in de Bijbel maar een paar verzen over hem meegekregen (o.a. 1Kon. 16). Waarom? Omdat hij niet deed wat goed was in de ogen van God. Meer dan al zijn voorgangers stuurde hij aan op het dienen van afgoden en leefde hij buiten Gods wet. Je kunt dus nog zoveel op je conto hebben staan, maar dien je de Heer niet, dan leidt dat nergens toe.

Ik denk dat dat nog steeds geldt voor de kerk (en voor ons allemaal). Je kunt wel honderd klussen hebben gedaan en veel hebben geïnvesteerd; maar als het niet dienstbaar is en niet de liefde van God volgt, zal het ook niet beklijven. Daarom laat je een gemeente in feite ook nooit achter; we zullen altijd samen zijn en gedragen worden door diezelfde God.

Yvette Pors

### **Koffiedrinken**

Dinsdagochtend 28 mei komen we op veler verzoek nog eenmaal samen voor de zomer.

Vanaf 10:00 zal er koffie zijn in De Stigt en bent u van harte welkom om met elkaar er een gezellige ochtend van te maken!

### **Bredero's Hof – maandsluiting**

Vrijdagavond 31 mei is er om 19:00 een maandsluiting. U bent van harte welkom, ook als u niet woonachtig bent in het gebouw.

## **Bericht Voedselbankjes**

Afgelopen week vierde de voedselbank in Arkel haar 20-jarig bestaan. De rol van de voedselbanken is in die periode (helaas) alleen nog maar groter en belangrijker geworden. In ons dorp steunen we de voedselbank met behulp van de voedselbankjes! Wilt u de komende periode weer iets geven? Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende producten:

- Koffie
- Rijst / pasta
- Schoolkoekjes
- Tandpasta
- Groenten in pot / blik

## **Oud-ijzer Update mei '24**

De oud-ijzerploeg heeft weer voor €7000,- aan cheques mogen uitreiken.

Er is weer zo hard gewerkt! Zo mochten de kampen Bladel en Purnode beide €250,- ontvangen.

Voor Club Immanuël en Kinderwerk

Albanië lag zo'n zelfde bedrag klaar!

De World Servants groep die naar Bolivia gaan, kreeg een waanzinnig mooi bedrag van maar liefst €5000,-.

Ook kregen de diaconieën van 'oud en blauw' €500.

Woorden schieten te kort om de oud-ijzerploeg te bedanken voor hun inzet. Jullie helpen hier weer zoveel mensen mee.

Bedankt namens alle ontvangers!



## **Van de Kerkrentmeesters**

Met genoeg kan het College van Kerkrentmeesters meedelen, dat er een huurovereenkomst is gesloten voor de verhuur van de Kleine Zaal met de extra bijruimte in de Stigt (lang geleden verhuurd aan Wasko).

Na uitgebreid overleg is onlangs de huurovereenkomst getekend door Leo Lanser, ons allen welbekend.

In eerste instantie zal Leo de ruimte vanaf 1 juli a.s. gaan huren voor een periode van drie jaar.



## **PCOB-contactmiddag 27 mei a.s.**

De laatste middag van het seizoen 2023 - 2024 sluiten we af met een gezellige spelletjesmiddag. Er zijn weer diverse spellen bedacht die we in kleine groepjes gaan spelen. Deze middag wordt gehouden in Het Bruisend hart in Hoornaar, aanvang 14.00 uur. Laat u verrassen en kom mee doen!!!! Ook gasten zijn van harte welkom.

## **Giften/collecte**

U kunt uw gaven via de QR code geven. Gebruik hiervoor de app.



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



### Data ter herinnering

|         |   |
|---------|---|
| 26 mei  | Bijzondere dienst, 9.30 uur met Ds. Gert den Hartogh met organist Adam de Goei en gospelkoor Chananja |
| 27 mei  | PCOB-contactmiddag om 14.00 uur, Hoornaar   |
| 28 mei  | Koffieochtend in de Stigt om 10.00 uur  |
| 31 mei  | Maandsluiting Bredero's Hof 19.00 uur met Ds. Y. Pors   |
| 23 juni | Openluchtdienst met spreker Arie de Rover en gospelband The New Adams Family.                         |
| 28 juni | Maandsluiting Bredero's Hof 19.00 uur met dhr. J. den Toom  |
| 30 juni | Aftreden en bevestigingsdienst  |
| 6 juli  | Afscheid ds. Y. Pors 15.30 – 20.00 uur  |
| 7 juli  | Afscheidsdienst ds. Y. Pors 14.00 uur   |

*De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 2 juni Kopij voor de Nieuwsbrief vóór **donderdag 30 mei** 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief.*

*E-mail: [Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com](mailto:Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com)*